

Βασίλης Χολέβας

Δάσκαλος - πρώην Δικηγόρος

Φοιτητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΠΙΣΤΟΥΣ**

**Ο Βασίλης Χολέβας υπηρετεί ως
Δάσκαλος στη Θεσ/νίκη, υπήρξε
πρώην Δικηγόρος
και είναι τελειόφοιτος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.**

Οι πρώτες γνώσεις μου στη
Ψυχολογία, αποκτήθηκαν ως τακτικός
ακροατής των μαθημάτων του Ψυχολογικού
Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης,
(μη εγγεγραμμένος τυπικά),
μαθήματα που άγγιζαν τα ενδιαφέροντά μου
και στη συνέχεια επί 20 έτη
ενασχόλησή μου με τη Ψυχολογία

**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΠΙΣΤΟΥΣ**

Το έντυπο αυτό έχει γραφτεί για πολύ δύσπιστους ανθρώπους και για άθεους. Ακόμα και εκείνοι που έχουν κακή θέληση, κακοπροαίρετοι και αντιδραστικοί κάπου θα προβληματιστούν κάτω από το βάρος των φοβερών αποδείξεων. Οι παραπάνω χαρακτηρισμοί «αντιδραστικός», «κακοπροαίρετος», δεν αναφέρονται με την κακή έννοια, διότι ποιος είμαι εγώ που θα βάλω ετικέτες στους ανθρώπους αλλά με την έννοια αν και αυτοί δουν αποδείξεις θα καμφθούν. Γι'αυτό και οι αποδείξεις δεν θα είναι όπως θα ανέμενε κανείς αλλά «παράξενες», «ασυνήθιστες», αλλά λογικές. Αυτό γίνεται γιατί ξέρω από συζητήσεις με άθεους, ή αδιάφορους δεκαετίες τώρα, πόσο εύκολα ανατρέπει ο μη πιστεύων τις αποδείξεις. Μόνο σε ατράνταχτες αποδείξεις μπορεί να προβληματιστεί. Άλλωστε και εγώ γι'αυτό πιστεύω στο Χριστό, γιατί σκέφτομαι τις αποδείξεις του εντύπου από έφηβος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Απόδειξη είναι επιχείρημα κοινής λογικής, που αν πας να το αρνηθείς, αρνείσαι τη λογική, ισχύει πλέον η αρχαιοελληνική ρήση «ον με πείσεις καν με πείσεις» δηλ. δεν θα με πείσεις και αν ακόμα πεισθώ. Στην περίπτωση αυτή, είναι αυτονόητο ότι σταματάς επιχειρήματα και συζήτηση και παραιτείσαι πλέον. Δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, όλα τα παρακάτω βασίζονται στην κοινή λογική. Άλλωστε και στη Νομική Σχολή θυμάμαι στο μάθημα «Νομι-

κή αποδειξιολογία» ο καθηγητής μας έλεγε ότι απαγορεύεται από το νόμο να πας να αποδείξεις «τα κοινά τοις πράσιν», ή να τα αρνηθείς, π.χ. ότι ο ήλιος βγαίνει απ'την Ανατολή κλπ. Αλλιώς θα οδηγούμασταν στην παραφροσύνη του διαλόγου. Το έντυπο είναι ολιγοσέλιδο όπως όλα όσα γράφω, γιατί ο κόσμος πια, δεν έχει χρόνο για να διαβάσει 150 ή 200 σελίδες. Το αφήνει στη βιβλιοθήκη για χρόνια εν αναμονή χρόνου.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΥΝΑΜΗ

Η ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Δεν έχει νόημα να μιλήσεις για Χριστό, αν πρώτα δεν αποδείξεις ότι υπάρχει Ανωτέρα Δύναμη ή Νους. Αν υπάρχει, τότε ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχουν αποδείξεις ποιος είναι αυτός ο Ανώτερος Νους.

Όλοι από παιδιά ακόμη ρωτούσαμε «ποιός έφτιαξε τον κόσμο». Η μία απάντηση είναι: «η φύση», η άλλη είναι «ο Θεός».

Η φύση το βλέπουμε όλοι καθημερινά δεν έχει σκέψη ή νου, υπακούει τυφλά σε νόμους φυσικούς και λειτουργεί καταναγκαστικά. Το Υδρογόνο (το πλέον άφθονο στοιχείο στο Σύμπαν), δεν μπορεί να σκεφτεί. Οξυγόνο, μέταλλα, χώμα, δέντρα, λιβάδια, βροχή, χιόνι και χίλια δύο άλλα δεν λειτουργούν «αφού σκεφτούν» αλλά όταν καταναγκάζονται από τους φυσικούς νόμους. Όμως οι φυσικοί νόμοι λειτουργούν κατόπιν λογικής και σοφής σκέψης, προϋποθέτουν νόηση. Αυτό αποδεικνύεται από την πολυπλοκότητα των μηχανισμών ειδικά στο ανθρώπινο σώμα, στα ζώα και παντού. Όλοι άνθρωποι και ζώα αναπαράγονται με πο-

λύπλοκες διαδικασίες. Αυτές προϋποθέτουν παντοδύναμο νου και όχι τυχαία φυσικά αίτια ή συμπτώσεις. Δεν στέκει στην κοινή λογική. Είναι σαν να λέμε ότι στη Σελήνη η φύση έφτιαξε ένα εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας. Γιατί εδώ όλοι θα γέλαγαν ή σαν να λέμε ότι τον αναπτήρα αυτόν δεν τον δημιούργησε κανείς. Μόνος του έγινε υπό την επίδραση φυσικών δυνάμεων μέσα σε εκατομμύρια χρόνια. Θα πείθονταν έστω και ένας στον Πλανήτη; και μιλάμε μόνο για έναν αναπτήρα ασήμαντο. Τί, να πούμε τότε, για τον ανθρώπινο οργανισμό που είναι, απείρως πιο πολύπλοκος; ή για το Σύμπαν; Κατ'αρχήν όλα στο σύμπαν γίνονται για κάποιο σκοπό, παράδειγμα όλα τα όντα αναπαράγονται, για πιο σκοπό; Σίγουρα καταλαβαίνουν όλοι ότι ναι υπάρχει σκοπός, να μην εξαφανιστούν. Και γιατί να μην εξαφανιστούν; Τα έχει ανάγκη η «φύση». Μελαγχολεί το Υδρογόνο, οξυγόνο, σίδηρος, αν δεν ξαναυπάρξουν τσιπούρες ή άνθρωποι;

Εδώ γελάμε βέβαια. Αρα μόνο κάποιος Υπέρτατος Νους, που αφού έχει νόηση έχει και σκοπό, έφτιαξε πολύπλοκους μηχανισμούς αναπαραγωγής για να συνεχισθούν τα είδη, από τον άνθρωπο ως το δέντρο.

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ

Η αστρονομία δέχεται σήμερα ότι οι πλανήτες στο Σύμπαν ανέρχονται στα 70 εξάκις εκατομμύρια (70.000.000.000.000.000.000). Αυστραλοί αστρονόμοι λένε ότι ο αριθμός αυτός είναι 10 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό κόκκων άμμου όλων των ερήμων και παραλιών της Γης. Ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά;

- Η φύση λένε κάποιοι φυσικοί και αστρονόμοι.

ΕΔΩ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΟΝ κάποιων επιστημόνων και παρακάτω διαβάζοντας «θα γελάσει κάθε πικραμένος». Λένε ότι έγινε μία έκρηξη στο ανύπαρκτο πριν Σύμπαν και διασκορπίστηκαν 70 εξάκις εκατομμύρια πλανήτες. Πώς έγινε αυτό; Εξερράγη ένα μόριο και διασκόρπισε την ύλη. Τι έκταση έχει το Σύμπαν; Πράγματι είναι αλήθεια ότι έχει 24 δισεκατομμύρια έτη φωτός, όταν σε 1 δευτερόλεπτο το φως που τρέχει με 300.000 χιλ. το δευτ/το φέρνει το γύρο της Γης 10 φορές. Ακόμα και σε παιδάκι Α΄ Δημοτικού 6 χρονών να του πείτε ένα μόριο μεγέθους μιας σταγόνας νερού ή ενός ουρανοξύστη εξερράγη και έγινε το σύμπαν, πιστέψτε με σαν Δάσκαλο, θα γελάσει και μάλιστα κοροϊδευτικά. Και συνεχίζεται η γελοιοποίηση: το μόριο του Θεού, όπως το λένε κάποιοι επιστήμονες που δίνει μάζα σε άλλα μόρια οπότε να, έγινε το Σύμπαν.

Μάλιστα και εφέτος (2013) στο γιγάντιο τούνελ της Ελβετίας που έστησε η NASA και πολλές χώρες, λένε ότι ανακάλυψαν «το μόριο του Θεού». Αυτό κατ'αρχήν το είχε πει πριν 50 χρόνια ένας επιστήμονας που ζει και εφέτος, και ουσιαστικά δεν λέει τίποτα. Πιθανόν να υπάρχει ένα τέτοιο μόριο, αυτό είχε τόση μάζα για να φτιάξει 70 εξάκις εκατομμύρια πλανήτες. Η παραπάνω θεωρία της «μεγάλης έκρηξης» είναι επίσημη θεωρία στα Σχολεία εδώ και 50 χρόνια. Πρόπερσι απορρίφθηκε «το μπινγκ μπαμ» (η θεωρία αυτή) από όλους τους επιστήμονες και ψάχνουν για νέα. Πριν το «μπινγκ μπαμ» υπήρχε σειρά θεωριών που ανά 20 χρόνια απορρίπτονταν από τους ίδιους που τις έφτιαξαν. Βέβαια ουδείς ποτέ φυσικός ή αστρονόμος από τους δημιουργούς της θεωρίας απάντησε στην ερώτηση που θα έκανε

και ένα πρωτάκι του Δημοτικού: «και ποιος έφτιαξε το μόριο που εξερράγη;» Εκεί απόλυτη σιωπή. Γι'αυτό μίλησα για «γελοιοποίηση» ή παιδαριώδεις θεωρίες.

Η λογική λέει ότι εφ'όσον δεν υπήρχε Σύμπαν δεν θα έπρεπε να υπάρχει ποτέ. Διότι όλοι ξέρουμε ότι «εκ του μηδενός, ουδέν γεννάται». Άρα κάτι υπήρχε πριν το σύμπαν ή το μόριο ή ό,τι θέλετε. Δεν γίνεται αλλιώς. Τί μπορούσε να υπάρχει πριν δισεκατομμύρια ή και τρισεκατομμύρια χρόνια που δημιουργήθηκε το Σύμπαν; Αφού σίγουρα υπήρχε κάτι, η λογική λέει ότι αυτό δεν φτιάχτηκε ποτέ, υπήρχε πάντα, αλλιώς θα ρωτούσαμε και αυτό το κάτι ποιος το δημιούργησε και εκείνο που το δημιούργησε ποιος το δημιούργησε και λύση ουδέποτε θα βρισκόταν. Εδώ έρχεται ο Θεός και λέει ο ίδιος: «δεν δημιουργήθηκα ποτέ, υπήρχα πάντα», άρα και πριν 1000 τρισεκατομμύρια τρισ/ρίων έτη. Παράλογο; όχι! Υπέρλογο. Δεν μπορεί η λογική του ανθρώπου να το εξηγήσει. Αλλά μη θεωρήσει αδυναμία απάντησης ένας δυσκολόπιστος αυτό, γιατί το ότι δημιουργήθηκε εκ του μηδενός Ανώτερος Νους είναι πολύ πιο παράλογο. Νομίζω ότι ούτε οι Άγγελοι γνωρίζουν πώς υπήρχε πάντα ο Θεός και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ούτε στην Ουράνια Βασιλεία οι άνθρωποι θα βρούμε απάντηση στο ερώτημα αυτό. Κάποια ερωτήματα για τον Θεό θα μείνουν αναπάντητα και εδώ στη Γη και στην μετά θάνατον ζωή. Το λέει και ο Χριστός και πιο ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος.

Άρα μόνο ένας Θεός μπορούσε να υπάρχει αγέννητος και να δημιουργήσει τα πάντα και αυτή η απάντηση δεν καταρρίπτεται ποτέ, ούτε πριν ούτε τώρα ούτε σε 1.000.000 χρόνια. Δεν είναι θέμα χρόνου και τεχνολογίας. Είναι κάτι απείρως περισσότε-

ρο από αυτά. Και θα μείνει έτσι, έστω και αν δεν μας αρέσει ή δεν μας ικανοποιεί. Ένας μόνο βρέθηκε πριν εκατομμύρια χρόνια, που νόμισε ότι γνωρίζει αυτά τα μυστικά και δρώντας κατάλληλα θα μπορούσε να γίνει αυτός Θεός. Παρέσυρε και εκατομμύρια άλλους. Είναι ο Εωσφόρος (υπέρλαμπρος), ο ανώτερος στον Άγγελο του Θεού, και τα πολλά τάγματα Αγγέλων που παρέσυρε μαζί του. Ο λαός τον λέει Διάβολο και τα τάγματα του Δαίμονες.

Βέβαια τίθεται και ένα λογικό ερώτημα: εντάξει, έφτιαξε σύμπαν και άνθρωπο ο Θεός. Πού βρήκε τα υλικά; Το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης «Γ'ΕΝΝΗΣΙΣ» λέει: «είπε και εγένετο». Σε ποιόν είπε, ποιόν διέταζε; Αυτά αποτελούν Μυστήρια της Δύναμης του Θεού και θα μείνουν στην αιωνιότητα μυστήρια. Άλλο αδυναμία απάντησης και άλλο σεβασμό στην ΟΥΣΙΑ του Θεού. Διότι και ο άπιστος που λέει η φύση τα έφτιαξε, θα τον ρωτήσω και εγώ: «πού βρήκε τα υλικά; πώς τα δημιούργησε με σοφία» Εκείνος έχει απάντηση; Τότε πως λέει τάφτιαξε η φύση; Τουλάχιστον το ότι ταφτιαξε προϋπάρχων Ανώτερος Νους είναι πολύ πιο λογικό. Αλλά είπα: ουδέποτε θα μάθουμε πώς. Αρκεί ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε την τρομακτική Δύναμη του Θεού. Το Σύμπαν έχει διάμετρο (η μία άκρη του ως την άλλη). 24 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Ο Θεός βρίσκεται πανταχού παρών. Γιατί απίστευτο ον μιλάμε που έχει τέτοια έκταση;

Το ότι στις αγιογραφίες και εικόνες βλέπουμε ανθρωπομορφικά λόγω αδυναμίας μας τον Χριστό σε μέγεθος ανθρώπου είναι για τις ανάγκες μας. Η έκταση του είναι άπειρη: Μήπως αυ-

το δίνει στον δύσπιστο να καταλάβει ότι ένα τέτοιο ον μπορεί να κάνει τα πάντα; Ας προβληματιστεί...

Δεν «τραβάω αποδείξεις από τα μαλλιά» όπως λέμε, πολλές φορές. Εμένα προσωπικά θα με συνέφερε η μη ύπαρξη Θεού, ώστε πεθαίνοντας να πάω στην ανυπαρξία, εκεί που ήμουν πριν μισό αιώνα. Καλά περνούσα, ούτε αγώνες, ούτε αρρώστιες και το κυριότερο όλων δεν θα περνούσα από κρίση στην Ουράνιο Βασιλεία και να βγω χαμένος. Στη Γη θα ήμουν ανέμελος και θα έκανα μόνο ότι μου άρεσε για να περνώ καλά. Τώρα όμως «σκληρή η τεθλιμμένη η οδός η άγουσα στην Ουράνιο Βασιλεία». Άρα γιατί με το ζόρι να θέλω να αποδείξω ότι ο Θεός υπάρχει. Ποιος θέλει να περάσει από κρίση; Αντίθετα με συνέφερε να τάκανε η φύση και πεθαίνοντας «γεια σας η χαρά σας». Δεν κατασκευάζω λοιπόν αποδείξεις. Απλά η λογική με αναγκάζει να δεχθώ την αλήθεια, ούτε είμαι μαζοχιστής για να δεχθώ το δύσκολο που θέλει και πόνο, αντίθετα το εύκολο θα ήθελα.

**ΕΝΤΑΞΕΙ ΕΣΤΩ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ, ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΜΩΣ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ;
ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΤΙ Μ'ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ; ΜΕ ΑΦΟΡΑ;**

Πολύ λογικά ερωτήματα αλλά και σημαντικότερα. Για ν'απαντήσουμε σ'αυτά τα ερωτήματα μόνο από ένα ερώτημά μας θα βρούμε απάντηση: «Ο Θεός γιατί έφτιαξε τον κόσμο, τον άνθρωπο και όλα γενικά; Για να περάσει την ώρα του ή είχε κάποιο λόγο, κάποιο σκοπό;

Πάλι η λογική θα μας βοηθήσει.

Ποιος φτιάχνει κάτι πολύ κοπιαστικό χωρίς λόγο; Η «Γένεσις» λέει ο θεός κοπίασε να φτιάξει Σύμπαν ζώα άνθρωπο φύση). Έτσι χωρίς λόγο; ένα παντοδύναμο και πάνσοφο ον κουράζεται δισεκατομμύρια χρόνια για το τίποτα; Λογικά λοιπόν σκόπευε σε κάτι. Ποιο είναι αυτό; Είναι αδύνατον γνωρίζουμε τον σκοπό του, αν ο ίδιος δεν εμφανιστεί (παντοιοτρόπως) να μας το πει. Και το έκανε. Διαλέγει ένα λαό όπου σιγά-σιγά αρχίζει να εξηγεί τι θέλει, τους Εβραίους (μη μας χαλάει αυτό, είχε το λόγο του). Χρησιμοποιεί τους αγγελιοφόρους του, τους προφήτες που αρχίζουν να ενημερώνουν τον λαό για το ον που λέγεται Θεός. Τι είναι, τί θέλει, γιατί τα έφτιαξε όλα αυτά και κυρίως αυτό που αφορά τους ανθρώπους, τί θέλει από εμάς (γιατί θα μπορούσε όπως στα ζώα, να μη θέλει και τίποτα). Όμως κάτι θέλει από τον άνθρωπο την κορωνίδα της Δημιουργίας. Αυτά γίνονται χιλιάδες χρόνια πριν το Χριστό. Λέει ότι ένα μόνο πράγμα θέλει από τον άνθρωπο: τη τελειοποίησή του, διότι τον έφτιαξε από το ίδιο «υλικό» που αποτελείται και ο ίδιος, έχει ψυχή αθάνατη όπως αθάνατος είναι και ο ίδιος και άρα θέλει τον άνθρωποι να ζει στην αιωνιότητα μαζί του μοιράζοντας την ευτυχία Του με τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο σκοπός του, αυτό θέλει από τον άνθρωπο. Αυτά είναι όλα κι'όλα.

**Αυτό είναι η απόδειξη; ότι η ιστορία των Εβραίων
αποδεικνύει κάτι;**

Ξέρω ότι αυτή είναι η ερώτηση που θα μου έκανε ο αναγνώστης. Και έχει και δίκιο. Είπα θα μιλήσω για αποδείξεις όχι για ιστορίες και εβραϊκές θεωρίες. Πάμε λοιπόν στις αποδείξεις.

Οι προφήτες επί αιώνες έλεγαν διάφορα περί έλευσης Μεσσία (Σωτήρα) στους Εβραίους. Και λοιπόν; Πράγματι αυτά που γράφω εδώ και 20 σειρές περίπου ουδεμίαν απόδειξη αποτελούν. Σωστά θα έλεγε κάποιος: η Παλαιά Διαθήκη είναι η Εβραϊκή Ιστορία. Και λοιπόν;

ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ

Δεν θα τις ονομάσω θεολογικές αποδείξεις. Θα τις πω ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. Μεταφυσικό σημαίνει κάτι πέρα από ανθρώπινες ενέργειες και πράξεις. Ανεξήγητο με τα γήϊνα δεδομένα. Είναι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης περί έλευσης του Χριστού. Γράφτηκαν πάρα πολλά χρόνια πριν έρθει ο Χριστός στη Γη. Οι προφητείες της Παλ. Διαθήκης είναι ατελείωτες και προφήτευαν την Γέννηση του Χριστού και τα γεγονότα που θα συμβούν από τη γέννησή του ως την Ανάστασή του. Επειδή το έντυπο απευθύνεται σε πολύ δύσπιστους θα διαλέξω τις πιο ατράνταχτες αποδείξεις (προφητείες) που περιγράφουν αιώνες πριν ότι θα συμβεί όταν έρθει ο Χριστός.

Προφητεία 1^η: Πού γεννήθηκε ο Χριστός;

Στη Βηθλεέμ: Ο Προφήτης Μιχαίος γράφει: «Και σύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμώς ελαχίστη εν τοις ηγεμόσιν Ιούδα· εκ σου γαρ εξελεύσεται ηγούμενος όστις ποιμανεί το λαό μου, Ισραήλ». Πώς ήξερε ο Μιχαίας ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ αιώνες πριν;

Προφητεία 2^η: Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος «Και ελθών κατώκησε εις πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, όπως πληρωθή το

ρηθέν διά των προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσεται». Πράγματι, ότι θα ονομασθεί Ναζωραίος δεν το προφήτευσε ένας προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αρκετοί. Πώς ήξεραν αιώνες πριν ότι θα κατοικήσει στη Ναζαρέτ και θα ονομασθεί Ναζωραίος; Και ο Πιλάτος ακόμα διέταξε στο Σταυρό να γραφτεί πάνω Ναζωραίος.

Προφητεία 3^η: Αργότερα ο Χριστός κατοίκησε στην Καπερναούμ και άρχισε να κηρύττει. (Η Καπερναούμ ήταν στα όρια των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ). Ο Ησαΐας αιώνες πριν προφήτευσε: γη Ζαβούλων και γη Νεφθαλείμ ο λαός ο καθημένος εν σκότει είδε φως μέγα και στους κατοικούντες εκεί εν σκότει είδον Φως Μέγα».

Όπως προφήτευσε έτσι έγινε.

Προφητεία 4^η: Ο Χριστός μιλούσε με παραβολές. Αιώνες πριν ο προφήτης προφητεύει «ανοίξω εν παραβολαίς το στόμα μου και θα φανερώσω πράγματα του Θεού». Πώς γνώριζε ο προφήτης ότι θα μιλά με παραβολές; μέχρι τον προφήτη δεν μιλούσε κανείς με παραβολές για να είναι δεδομένο.

Προφητεία 5^η: Ο Χριστός όταν πήγε στην Ιερουσαλήμ ζήτησε να ανεβεί στο πιο ταπεινό ζώο το γαϊδουράκι (τότε που του έστρωναν βάγια ο λαός στο πέρασμά του). Οποιοσδήποτε άλλος θα πήγαινε με άλογο. Ο Προφήτης Ζαχαρίας αιώνες πριν προφήτευσε: «Είπατε τη θυγατρί Σιών (Ιερουσαλήμ): ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται πραός και επιβεβηκώς επί όνον (γαϊδουράκι). Πώς γνώριζε ο προφήτης Ζαχαρίας ότι στην Ιερουσαλήμ θα μπει με το πιο ταπεινό ζώο το γαϊδουράκι;

Σημείωση: Πριν προχωρήσω σε απίστευτες προφητείες που επαληθεύτηκαν ακριβώς, πρέπει να τονίσω ότι η Παλαιά Δι-

αθήκη που σ'αυτή πιστεύουν οι Εβραίοι, λέει τις ίδιες προφητείες που λέμε και εδώ, άσχετον αν δεν πίστευσαν κάποιοι Εβραίοι. Μία είναι η Παλαιά Διαθήκη.

Προφητεία 6^η: Ο Ιούδας που πληρώθηκε με 30 αργύρια για να προδώσει, μετανόησε, πήγε στους Αρχιερείς και τους πέταξε τα 30 αργύρια μέσα στο ναό, λέγοντας «πρόδωσα ένα αθώο άνθρωπο». Οι Αρχιερείς δεν δέχθηκαν να βάλουν τα χρήματα στο Ταμείο του Ναού διότι είπαν είναι χρήματα αίματος, (επειδή σε λίγο θα σταύρωναν τον Χριστό και θα χυνόταν αίμα και γι'αυτό με τα λεφτά αυτού θα αγοράσουμε τον αγρό του Κεραμέα (όνομα του ιδιοκτήτη του αγρού). Εκεί έθαβαν τους ξένους που πέθαιναν στην Ιερουσαλήμ.

Ο προφήτης Ιερεμίας προφητεύει: «και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια, την τιμή του τετιμημένου και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κρεαμέως». Απίστευτο!!! Τόση ακρίβεια, τόση λεπτομέρεια αιώνες πριν!! Ε, τι άλλο θα έπειθε ένα δυσκολόπιστο; Έναν άθεο; Πόσο μεγαλύτερη ακρίβεια προφητείας θέλει ένας δυσκολόπιστος; Αλλά έχει και συνέχεια.

Προφητεία 7^η: Ο Χριστός σταυρώθηκε μαζί με δύο ληστές έναν εκ δεξιών του, έναν εξ αριστερών του για να φαίνεται και αυτός ως κακούργος. Ο προφήτης Ησαΐας το αναφέρει και αυτό «και μετά ανόμων ελογίσθη».

Προφητεία 8^η: Ο Ιούδας συνέτρωγε με τον Χριστό ως μαθητής του, αλλά στο τέλος θα τον προδώσει. Ο Προφήτης λέει «ο τρώγων μετ'εμού τον άρτον επήρε επ'εμέ την πτέρναν αυτού». Δηλ. αυτός που έτρωγε μαζί μου σήκωσε το πόδι και με κλώτσησε.

Προφητεία 9: Όταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες σταύρωσαν τον Χριστό, του πήραν τα ιμάτιά του και τον χιτώνα του. Τα ιμάτια τα μοίρασαν μεταξύ τους, ο χιτώνας υφαντός χωρίς ραφή, δεν ήθελαν να τον σχίσουν και έβαλαν κλήρο για να τον πάρει ένας. Ο προφήτης αιώνες πριν «διαμερίσαντο τα ιμάτια μου εαυτοίς και επί τον ιματισμό, μου έβαλον κλήρον». Όλα αυτά τα γεγονότα στο Σταυρό, τα έβλεπε πολύς κόσμος, γιατί ως τον Γολγοθά ακολουθούσαν πολλοί και παρέμειναν κατά τη διάρκεια που ήταν στο Σταυρό! Έβλεπαν τι έκαναν οι στρατιώτες. Όπως θα έκαναν κι άλλα που και αυτά προφητεύτηκαν. Μέχρι και για τον κλήρο στα ιμάτια προφήτευσαν. Απίστευτες λεπτομέρειες!

Προφητεία 10^η: Οι Ρωμαίοι στρατιώτες ήλθαν με διαταγή του Πιλάτου και έσπασαν τα οστά των ποδιών των δύο ληστών - για να σιγουρευτούν ότι πέθαναν. Όταν πήγαν να σπάσουν τα οστά του Χριστού είδαν ότι είχε ήδη πεθάνει, δεν του έσπασαν τα σκέλη αλλά ένας στρατιώτης για κάθε ενδεχόμενο του τρύπησε την πλευρά με την λόγχη και έτρεξε αίμα και νερό, πράγμα πρωτοφανές για νεκρό. Ο Προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό το αναφέρει: «οστούν ου συντριβήσεται αυτούς». Άλλος προφήτης της Π.Δ. θα συμπληρώσει: «όψονται εις ον εξεκέντησαν», δηλ. ο ένας προφήτης λέει δεν θα σπάσουν κανένα από τα οστά του και ο άλλος ότι θα δουν τον Χριστό εκείνοι που τον ελόγχισαν! Απίστευτες, ακριβέστατες λεπτομέρειες λες και οι προφήτες ήταν παρόντες. Όλα αυτά να λέγονται αιώνες πριν!!! Τόσος κόσμος να βλέπει τα γεγονότα στο Σταυρό και να εκπληρώνονται προφητείες ακριβέστατα. Τι άλλο θέλει ο δυσκολόπι-

στος για να βεβαιωθεί ότι ο Χριστός είναι Υιός Θεού; Τί άλλη προφητεία; Πόσο πιο λεπτομερή και ακριβή;

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Ο Χριστός ετάφη σε μικρό σπήλαιο που φράζονταν από ογκώδη λίθο. Ο λίθος αυτός ήταν αδύνατον να μετακινηθεί παρά μόνον από αρκετούς ανθρώπους. Αυτό δεν αμφισβητείται, διότι το γνώριζαν, το είδαν άνθρωποι εκεί και το μαρτυρούν. Οι Αρχιερείς είχαν ακούσει τον Χριστό να μιλά για Ανάστασή του, έτσι ζήτησαν ισχυρή Ρωμαϊκή φρουρά να φυλάει τη νύχτα μήπως κλαπεί το σώμα από τους μαθητές του. Ο Πιλάτος το έκανε. Όταν πήγαν οι μυροφόρες γυναίκες να επισκεφτούν τον Τάφο ο Χριστός δεν ήταν μέσα. Οι Αρχιερείς ζήτησαν από τον Πιλάτο να πει στον κόσμο ότι όλοι οι Ρωμαίοι στρατιώτες κοιμήθηκαν και οι μαθητές του έκλεψαν το σώμα. Αυτά είναι γνωστά. Από εδώ όμως αρχίζει το πλήθος των αποδείξεων ότι ο Χριστός αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, (αφού είχε κηρύξει στους νεκρούς που δεν γνώριζαν γι'Αυτόν).

Πρώτον: οι μαθητές με τη σύλληψη του Χριστού ήταν τόσο φοβισμένοι, περίμεναν και την δική τους σύλληψη από τους Ρωμαίους, ώστε κρύβονταν σε κάποιο σπίτι και έμεναν συνεχώς μέσα. Ας θυμηθούμε τον Πέτρο που όταν τον ρώτησαν τρεις φορές οι Ρωμαίοι αν ήταν μαθητής του Χριστού, αρνήθηκε για να μη συλληφθεί. Η πίστη στον Χριστό είχε κλονισθεί βαθύτατα. Πώς λοιπόν θα τολμούσαν να πάνε να κλέψουν το σώμα του; Τι θα κέρδιζαν από αυτό, αφού ο θάνατός του έδειχνε ότι δεν ήταν

Θεός; Γιατί να κηρύξουν την χριστιανική διδασκαλία εξ αιτίας μιας «απάτης» και να μπουν σε περιπέτεια;

Δεύτερον: Αν πήγαιναν να κλέψουν το σώμα, θα έβλεπαν την Ρωμαϊκή φρουρά και γνώριζαν ότι θα θανατωθούν. Αλλά και αν όπως επικαλέσθηκαν οι Αρχιερείς κοιμόντουσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, πώς ήξεραν ότι όλοι ανεξαιρέτως κοιμόντουσαν; Ένας μόνο να ήταν ξύπνιος θα ξυπνούσε και τους άλλους, αυτό το ήξεραν, όταν μάλιστα ήταν νύχτα και δεν έβλεπαν με σιγουριά ποιος κοιμόταν και ποιος όχι.

Τρίτον: Αν έκλεβαν το σώμα σ' οποιαδήποτε περίπτωση, ο ογκώδης λίθος με τη μετακίνησή του θα έκανε θόρυβο και θα ξυπνούσαν οι Ρωμαίοι. Άρα πάλι αδύνατον.

Τέταρτον: Οι Αρχιερείς είπαν ότι οι Ρωμαίοι κοιμόντουσαν. Τότε πώς είδαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Χριστού; Αν πάλι δεν κοιμόντουσαν, γιατί δεν τους πιάσανε; Άρα πάλι δεν στέκει λογικά.

Πέμπτον: Οι Ρωμαίοι στρατιώτες ήταν σκληροτράχηλοι στρατιώτες και είχαν λάβει αυστηρές διαταγές από τον Πιλάτο, να προσέχουν όλη τη νύκτα μη κλαπεί το σώμα. Πώς τέτοιοι στρατιώτες αφήφησαν Ανώτατο Άρχοντα και κοιμήθηκαν; Ήξεραν ότι αν συνέβαινε κλοπή η ποινή τους θα ήταν τρομερή, ίσως και θάνατος.

Έκτον: Αν ο Πιλάτος πείθονταν ότι οι Ρωμαίοι στρατιώτες κοιμήθηκαν και εκλάπη το σώμα, θα διέτασσε αμέσως το Στρατό να εισβάλλει στα σπίτια των χριστιανών για να βρουν το σώμα. Θα συνέλαμβανε τους μαθητές, θα γινόταν ανακρίσεις επί ανακρίσεων, βασανιστήρια τρομερά για να ομολογήσουν που είναι

το σώμα. Οποιοσδήποτε αξιωματούχος στον κόσμο θα έκανε το ίδιο. Το σώμα έτσι θα το έβρισκαν εύκολα από τους τρομοκρατημένους οπαδούς του Χριστού.

Όλως αντιθέτως, δεν συνέβη τίποτα. Πουθενά δεν αναφέρεται εισβολή Ρωμαίων, ανακρίσεις μαθητών κλπ. Το ότι κρύβονταν δε σημαίνει φυσικά τίποτα. Πανεύκολο ήταν να μάθουν από τους Εβραίους ποια είναι τα σπίτια των οπαδών Του. Άρα ο Πιλάτος πείσθηκε ότι οι Ρωμαίοι στρατιώτες φύλασσαν ξύπνιοι τον Τάφο και το σώμα εξαφανίσθηκε ανεξήγητα. Ας σκεφτεί ο αναγνώστης αν «τραβάω αποδείξεις από τα μαλλιά». Είναι οι λογικές εξηγήσεις και λογικά επιχειρήματα που βγαίνουν ΑΒΙΑΣΤΑ. Η Ανάσταση Του Χριστού, ακριβώς επειδή έγινε με μη αμφισβητούμενο τρόπο, ήταν και βασική αιτία εξάπλωσης του χριστιανισμού.

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ

Δεν μ'αρέσει η λέξη «φαινόμενο» αλλά νομίζω αυτή ταιριάζει. Ο Θεός γνώριζε ότι αυτά τα χρόνια που διανύουμε οι άνθρωποι θα δοκιμασθούν σκληρά από πειρασμούς, πτώση αξιών και αθεΐα. Έτσι το 1960 περίπου ξαφνικά αρχίζει επί 1-2 χρόνια να εμφανίζεται ένας καλόγερος στον ύπνο των κατοίκων χωριών της Μυτιλήνης, κυρίως χωριά που ήταν κοντά στο χωριό «Θερμές». Οι εμφανίσεις του στον ύπνο ήταν συχνότατες και σε πολλούς κατοίκους. Τί ήθελε; τους ζητούσε να ψάξουν να βρουν τα οστά του, τον τόπο του μαρτυρίου του από τους Τούρκους πριν 500 χρόνια.

Μερικές φορές εμφανιζόταν μαζί με την Παναγία. Έλεγε σταδιακά από λίγο - λίγο την ιστορία του, τί ακριβώς συνέβη τότε, που θα βρουν τα οστά του, που να σκάψουν πού θα βρουν το θαμμένο μοναστήρι του και άλλα. Μπροστά στις απανωτές εμφανίσεις, οι χωρικοί άρχισαν να σκάβουν και βρήκαν όλα όσα τους έλεγε στον ύπνο.

Ο Άγιος Ραφαήλ κάλεσε ο ίδιος μία Μοναχή από Μοναστήρι της Χίου να αναλάβει να ξανακτίσει το Μοναστήρι του: την Ευγενία Κλειδαρά. Σε λίγα χρόνια σχετικά, στην περιοχή που ονομάζονταν Καρυές (τοποθεσία όχι χωριό) κτίσθηκε ένα τεράστιο μοναστήρι που μπορεί και φιλοξενεί εκατοντάδες προσκυνητές. Μαζί με τον Άγιο Ραφαήλ άρχισε και εμφανιζόταν ένα ξανθό κοριτσάκι (η Αγία Ειρήνη), που 12 χρονών το έκαψαν οι Τούρκοι μέσα σε γιγάντιο πιθάρι. Ο τρίτος εμφανιζόμενος ήταν ο Άγιος Νικόλαος, μοναχός και αυτός, μαθητής του Αγ. Ραφαήλ στο παλιό Μοναστήρι. Και οι τρεις άγιοι μαρτύρησαν ταυτόχρονα από τους Τούρκους πριν 500 χρόνια. Λίγα χρόνια μετά τις πρώτες εμφανίσεις στον ύπνο των χωρικών, ξεκινάνε την αποστολή τους: χιλιάδες θαύματα στους ανθρώπους, ανίατα νοσήματα, καρκίνοι, ψυχολογικά και γενικά οποιαδήποτε ασθένεια βασάνιζε ανθρώπους.

Μα και άλλοι Άγιοι ανά τους αιώνες έκαναν θαύματα, θα μου πείτε. Ναι, αλλά εδώ είναι διαφορετικά. Οι επεμβάσεις τους είναι χιλιάδες, θεραπεύουν ασταμάτητα, εμφανίζονται συχνότατα ολοζώντανοι στους ασθενείς (όχι, στον ύπνο μόνο), εμφανίζονται και μέσα στο Νοσοκομείο, ντυμένοι γιατροί, τους βλέπει ο ασθενής, δεν τους βλέπουν οι άλλοι. Χιλιάδες γράμματα θεραπευθέ-

ντων φθάνουν στο Μοναστήρι του στη Μυτιλήνη για να τα δημοσιεύσει η Ηγουμένη. Πάνω από 80 βιβλία έχει γράψει ως τώρα η Ηγουμένη Ευγενία, μόνο με θαύματα του Αγ. Ραφαήλ - Ειρήνης και Νικολάου, ενώ σε κάθε δημοσιευόμενο γράμμα υπογράφει ο θεραπευθείς με το όνομά του και περιοχή που ζει. Η ίδια λέει ότι ένα ελάχιστο δημοσιεύει, διότι είναι ατέλειωτες οι επιστολές με φοβερά θαύματα που φθάνουν. Στη Γερμανία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, Αφρική τα θαύματά του είναι χιλιάδες στους Έλληνες.

Κατ' αρχήν για να μη γίνει μπέρδεμα, μιλάμε για τον Άγιο Ραφαήλ. Το όνομα αυτό το πήρε από τον Άγγελο Ραφαήλ. Ο Άγγελος αυτός εμφανίζεται μόνο μία φορά στην Παλαιά Διαθήκη και ποτέ ξανά. Γι' αυτό στη Δύση είναι αιώνες τώρα συνηθισμένο το «Ραφαήλ» αλλά πρόκειται για τον Άγγελο που είπαμε. Επίσης μέχρι το 1960 ούτε η Εκκλησία μας ούτε κανείς γνώριζε την ύπαρξη αυτού του Αγίου. Μόνος του εμφανίσθηκε και πριν λίγες δεκαετίες η Εκκλησία τον κήρυξε Άγιο. Ο ίδιος έχω δει πολλά θαύματα των Αγίων Ραφαήλ – Ειρήνης και Νικολάου σε συγγενείς, συναδέλφους κλπ. Με απλό τηλεφώνημα στο Μοναστήρι για παράκληση για ασθενείς και κυρίως γυναίκες που δεκαετίες δεν τεκνοποιούσαν έγιναν θαύματα. Γι' αυτό σαν Δάσκαλος στα Σχολεία, όταν έκανα θρησκευτικά, 25' αφιέρωνα στο μάθημα και 20' λεπτά διαβάσαμε θαύματα του Αγίου. Αυτό για να πιστέψουν αληθινά οι μαθητές (συνήθως είχα Έκτες Τάξεις και οι μαθητές μπορούσαν να προβληματιστούν).

Ο καθένας που θέλει να μάθει περισσότερα ας διαβάσει βιβλία με τον Άγιο (τα έχει το βιβλιοπωλείο ΖΩΗ, δεν το διαφημίζω, αλλοίμονο).

Επιτρέψτε ένα μικρό διάλειμμα, βγαίνω για 20 σειρές εκτός θέματος και αναφέρω κάτι επειδή μ'αρέσει, είναι γεγονός όμως: Κάθε φορά που πάω στο Μυτιλήνη στο Μοναστήρι του, επειδή εκεί γίνονται πολλά θαύματα, ειδικά στον Τάφο του, αλλά εμφανίζεται και ζωντανός, το αναφέρουν εκατοντάδες μάρτυρες ότι τον είδαν ζωντανό, ζητώ από τον Άγιο να μη δω πολύ τρανταχτό θαύμα γιατί μετά η πίστη δεν έχει αξία (είναι λάθος αυτό που κάνω αλλά ας το πούμε ιδιοτροπία).

Την τρίτη φορά που πήγα γυρνώντας τα μεσάνυχτα στο μοναστήρι πριν μπω στον κοιτώνα, βλέπω κάπου 100 άτομα να θορυβούν κάτω από το καμπαναριό του Μοναστηριού. Κατάλαβα, κάποιο θαύμα πάλι. Ανεβαίνω κοντά τους και ρωτώ τι συνέβη. Μου έλεγαν όλοι ότι εμφανίσθηκε ζωντανά στο καμπαναριό ο Άγιος Ραφαήλ με κομμένο σαγόνι (οι Τούρκοι του πριόνισαν το σαγόνι) και 30 μέτρα δίπλα τους η Αγία Ειρήνη με τις ξανθές κοτσίδες της και το κίτρινο φουστανάκι της, όπως πάντα, να προσπαθεί να ξεμπλέξει το φουστάνι της από τα βάτα. Συμπτωματικά δίπλα μου βρήκα και μια παρέα φοιτητών της Φιλοσοφικής από τη Θεσ/νίκη και μου έλεγαν τα ίδια.

Στη συνέχεια προχώρησα εσκεμμένα σε «ασέβεια». Ήμουν Δάσκαλος, τότε, αλλά θυμόμουν τις μεθόδους του μαθήματος της «Ανακριτικής» για να διασταυρώσουμε την αλήθεια, το ψέμα, τη μαζική ψύχωση. Ουσιαστικά «ανέκρινα» τους μισούς. Κατέληξα ότι όντως έγιναν τα πράγματα όπως μου τα είπαν. Γιατί βρέθηκαν τόσοι στο καμπαναριό; Το κάνουν πολλοί γιατί γνωρίζουν ότι συχνά (όχι πάντα) εμφανίζεται ο Άγιος εκεί. Η ασέβειά μου έφθασε στο έσχατο σημείο, να ελέγξω στα γύρω κτίσματα, αν υπήρχε κάμερα

προβολής σλάιτς ή ότι άλλο θέλετε κάπου. Τίποτα δεν υπήρχε. Δεν τα έκανα από απιστία αλλά για να μπορώ να το αναφέρω κάπου με σιγουριά ή η Νομική πέρασε μέσα μου χωρίς να το καταλάβω την έννοια της αυτοψίας και πραγματογνωμοσύνης στα πάντα. Ακόμα και σήμερα, το 30% των Ελλήνων δεν γνωρίζουν ακόμα τον συγκεκριμένο Άγιο. Συχνά ο Άγιος Ραφαήλ στις επισκέψεις των ασθενών (στον ύπνο τους) λέει: «σ' όλους τους γιατρούς πήγατε στο δικό μου Νοσοκομείο γιατί δεν ήρθατε; όσοι έρχονται εδώ τους κάνω καλά». Ακόμα και η κλασική αγιογραφία, η εικόνα που έχουμε για τον Άγιο Ραφαήλ, Ειρήνη, Νικόλαο είναι τα πρόσωπά τους ακριβώς όπως εν ζωή στη Γη. Ο ίδιος ο μεγάλος Αγιογράφος Κόντογλου αναφέρει στο βιβλίο του «Σημείον Μέγα», ότι «δεν θα 'θελα να το πω αλλά ο ίδιος ο Άγιος Ραφαήλ μου ζήτησε να τον αγιογραφήσω και συνέβη απίστευτο γεγονός, παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Άγιος Ραφαήλ ζωντανά μπροστά μου να τον αγιογραφήσω». Όσοι βλέπουν τους Άγιο Ραφαήλ, Ειρήνη και Νικόλαο είτε στον ύπνο είτε ζωντανούς, έχουν ακριβώς τα πρόσωπα της εικόνας του Κόντογλου, ενός από τα μεγαλύτερα πνεύματα της σύγχρονης Ελλάδος με τόσα βραβεία λογοτεχνίας.

Η ΦΥΣΗ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η πιο συνήθης φράση των δυσκολόπιστων.

Έτσι όπως το διατυπώνουν, το ακούν και λες απλά «ε, δε πιστεύει».

Όμως αν αυτός που λέει έμπαινε στο βάθος της έννοιας της φράσης δε θα το ξανάλεγε. Διότι απλώς το λέει και ακούγεται

σχετικά καλά. Το ανέλυσε σε βάθος ποτέ να δει τι παραφροσύνη κρύβει η φράση αυτή; - Όχι! Δεν το ανέλυσε. Γι' αυτό δεν είναι παραφροσύνη να το λέει. Για να δοκιμάσουμε όμως να το αναλύσουμε. Θα εκπλαγούμε αν δούμε τι θα βρούμε.

Έστω η φύση ξεκινά να κάνει τον άνθρωπο.

Για ποιο λόγο; Μυστήριο!

Πού βρίσκει υλικά; Μυστήριο!

Πώς υπολογίζει ότι χρειάζεται συκώτι, καρδιά, εγκέφαλο πολύπλοκο, οστά, 2 χέρια, 2 μάτια, σπλήνα, χολή, νεφρά και τόσα άλλα;

Πού τον κατασκευάζει; Προσοχή, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχει εργαστήριο κάπου; Όχι στους αγρούς; Έστω. Πόσο κρατά η δημιουργία; 1 μέρα, 1 μήνα; Μα θα πεθάνει ότι έφτιαξε γιατί ώσπου να τον τελειώσει με τι θα τον συντηρεί; Έστω έφτιαξε το ένα πόδι. Το άλλο ξεκινάει μετά; Είναι ανάσκελα για να μη πέσει; Και ώσπου να κατασκευάσει το άλλο πόδι, με τι ταΐζει ότι έφτιαξε για να επιζεί; Πρώτα έφτιαξε την καρδιά; Και πού βρίσκει αίμα να τη λειτουργήσει; Αλλά ακόμη δεν πρόλαβε να κάνει τις αρτηρίες και φλέβες. Πού θα πάει το αίμα; Μετά τα νεφρά ξαφνικά τα φτιάχνει στον ίδιο αγρό; Μα λείπει ακόμα η χολή και το πάγκρεας. Πώς θα τα συνδέσει; Ο εγκέφαλος φτιάχνεται πρώτα ή μετά την καρδιά; Τους πολυπλοκότετους υπολογισμούς, μαθηματικούς, βιολογικούς, χημικούς, φυτικούς τους κάνει πριν ή μετά τον εγκέφαλο; Αλλά λείπει ο λαιμός ακόμα. Πού στέκεται το κεφάλι; Τον εγκέφαλο πώς τον έβαλε σε σκληρό οστόύν το κρανίο;

Τα ερωτήματα αυτά είναι εκατομμύρια και κυρίως χιουμοριστικά. Να γιατί είπα θα εκπλαγούμε αν δούμε τι θα βρούμε

στην εμφάνιση. Και έστω φτιάχνει τον άνδρα, τη γυναίκα τη φτιάχνει μετά ή ταυτόχρονα; Στον ίδιο αγρό ή σε άλλο μέρος της Γης και πώς υπολογίζει τι όργανα θα έχει το αρσενικό, τι όργανα το θηλυκό, να βρίσκονται σε αναλογία για αναπαραγωγή, πώς έφτιαξε ορμόνες, ενδορφίνες, αδρεναλίνη, χημικές αντιδράσεις ώστε να αναπτύσσεται ο έρωτας, η φιλία, η αγάπη, η μνήμη, η λογική μας λέει αδύνατον να φτιάξει η φύση άνθρωπο και μάλιστα αρσενικό – θηλυκό και αναπαραγωγή. Τέλος, εντάξει με τον άνθρωπο. Τα εκατομμύρια αλλά ζωντανά είδη;

Σε άλλο χωράφι έφτιαχνε τη λεοπάρδαλη την αρσενική, σε άλλο χωράφι το λιοντάρι, σε άλλο τον ελέφαντα; Πόσα χωράφια χρησιμοποίησε και πώς σχεδίασε την διαφορετικότητα των ειδών; Τα πουλιά; Πρώτα έφτιαχνε το ένα φτερό, μετά τη μύτη και ζωή πώς τα έδινε; Πράγματι πώς έδινε ζωή σε όλα τα ζώα; Άρα αδύνατον! Ξέρω τα παραπάνω έγιναν και βαρετά, αλλά αυτό σημαίνει «Τα έφτιαξε η φύση» και όχι ο Θεός.

Στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων γίνονται χιλιάδες βιοχημικές αντιδράσεις το δευτερόλεπτο, αλλιώς θα πέθαινε. Και αυτές η φύση πρόλαβε να τις υπολογίσει, να τις ρυθμίσει, πού, στα χωράφια; Με τι νου; στα μέταλλα, αέρια και υγρά δεν ανακαλύψαμε νου.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΘΕΟΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ «ΑΛΛΟΘΙ» ΚΑΙ ΟΙ «ΘΕΩΡΙΕΣ - ΕΦΕΥΡΗΜΑΤΑ»

Γνωρίζουν ότι δεν γίνεται η φύση να φτιάξει ανθρώπους, ζώα κλπ σε κάποιο χωράφι, έτσι δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Προχώρησαν σε αβάσιμες τελείως θεωρίες, που κάθε τόσο

τις άλλαζαν με άλλες «πιο καλές». Θα τις αναλύσουμε αυτές τις θεωρίες, αλλά θα δείτε ότι καμία δεν αποδεικνύεται επιστημονικά (γι' αυτό λέγεται και θεωρία), Είναι αβάσιμες και περισσότερο θυμίζουν επιστημονική φαντασία. Το κοινό επίσης που έχουν όλες, είναι «ότι είναι αυθαίρετες» και ο καθένας επιλέγει όποια του αρέσει.

Η ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ

Η αμοιβάδα. Ένας μονοκύτταρος οργανισμός. Υπήρχε αυτή (ποτέ δε λένε πως της έδωσε ζωή η φύση και αναπαραγωγή), εξελίχτηκε με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, ένα ψαράκι εξελίχτηκε στη θάλασσα, με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, απέκτησε πνεύμονες, βγήκε στην ξηρά, εκεί για να επιβιώσει απέκτησε κι άλλα χαρακτηριστικά, μετεξελίχθηκε σε ζώακι, εκείνο σε μεγαλύτερο ζώακι και έγινε στο τέλος ο γνωστός πίθηκος. Μετά κάποιοι πίθηκοι εξελίχτηκαν κι άλλο και έγιναν άνθρωποι. Να λοιπόν, η μεγάλη απόδειξη ότι από ένα κύτταρο ξεκίνησε και κατέληξε σε άνθρωπο «Τι δεν καταλαβαίνεις; Γιατί είσαι κολλημένος; Απλό είναι! Αχ! ένα κλικ παραπάνω να 'κανες στο μυαλό θα τα 'πιανες αυτά! Αλλά είσαι κολλημένος με αυτά που σου έμαθαν στα θρησκευτικά του Σχολείου! Είδες τι σου έκανε η θρησκεία; Καλά λέει ο Μαρξ «η θρησκεία είναι το όπιο του λαού».

Αυτά απαντούν. Αυτά είναι όλα και όλα.

Η συζήτηση τελειώνει εδώ, απάντησαν με «σιγουριά» και αισθάνονται και προοδευτικοί και σύγχρονοι. Πιστέψτε με δεν έχουν κάτι άλλο να πουν και οι άλλες θεωρίες τους πάνω κάτω τα ίδια λένε. Και τελειώνουν τη θεωρία με το «τι δεν καταλαβαίνεις;».

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ «ΑΛΛΟΘΙ»

Οι θεωρίες αυτές έχουν κάτι κοινό: κάνουν από τη μία διατύπωση η φάση, άλμα μεγάλο αφήνοντας μεγάλο κενό και πάνε στη διατύπωση ή φάση β' χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν το μεγάλο κενό που μεσολαβεί. Το ψαράκι εξελίχτηκε. Μια εξέλιξη απαιτεί νου ανώτερο, γιατί πρέπει να προσθέσει και να αφαιρέσει όργανα κάτω από πολυπλοκότετους μηχανισμούς. Γιατί η φύση να θέλει να εξελιχτεί το ψαράκι σε πίθηκο; Τι έχει στα χέρια της ώστε να το καταφέρει αυτό; Το μεγάλο «άλλοθι» επιστημονικής φαντασίας είναι: «μα μιλάμε για εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης». Μα ο χρόνος, είτε είναι 5' ή 1 εκατομμύριο χρόνια, από μόνος του δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν βάση της θεωρίας. Παράδειγμα:

Μια λεοπάρδαλη σήμερα (2013μ.Χ.), αν περάσουν 1 εκατομμύριο χρόνια μπορεί να μετεξελιχθεί σε άνθρωπο; Κανείς αναγνώστης δεν το πιστεύει. Ξέρει ότι είναι αδύνατον. Έστω όχι σε άνθρωπο, μπορεί η λεοπάρδαλη να μετεξελιχθεί σε 1 εκατομμύριο χρόνια σε ανώτερο ζώο με 6 πόδια, 7 μάτια, 8 αυτιά;

Ξέρω ότι όλοι οι αναγνώστες θα γελάσουν. Μα αυτό ακριβώς λένε οι θεωρίες αυτές. Απλώς στα παραδείγματά μου φαίνεται το κωμικό στοιχείο, ενώ στις δικές του διατυπώσεις δεν φαίνεται λόγω γενικότητας και αοριστίας.

Όταν τους ρωτάς γιατί βλέπουμε αμοιβάδες που δεν εξελίχθηκαν, ψαράκια που ποτέ δεν βγήκαν στην ξηρά με πνευμόνια, γιατί αυτά δεν εξελίχθηκαν; Ο άνθρωπος από την εποχή των σπηλαίων και του ακατέργαστου λίθου, ποτέ δεν είδε «κάτι» να βγαίνει από τη θάλασσα, να κάθεται στην παραλία χρόνια και να

γίνεται μετά νυφίτσα ή κουνάβι. Μέχρι σήμερα (2013) δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο όλους τους προηγούμενους αιώνες, έστω και ένας μόνο άνθρωπος να αναφέρει ότι είδε κάποιο κουνάβι να μετεξελίσσεται σε κάτι άλλο, δηλ. να συλλάβει μια στιγμή όπου βλέπει πάνω του έστω και την ελάχιστη αλλοίωση. Δεν αναφέρεται πουθενά. Όπως βρήκε τα ζώα ο άνθρωπος όταν πρωτοδημιουργήθηκε, έτσι ακριβώς είναι και τώρα. Άλλο οι εξαφανίσεις ειδών. Εσείς αγαπητοί αναγνώστες είδατε έστω και μια φορά στη ζωή σας σε μια στιγμή κάτι να αλλάζει πάνω σε ένα ζώο ή στον άνθρωπο; Να πάει έστω ελάχιστα να βγει ένα νέο όργανο σε ένα ζώο; Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής και ξενυχτούσαμε με τέτοιες συζητήσεις ένας Χημικός Μηχανικός μου λέει: «να τα πέλματα των ποδιών είναι μαλακά, αν όμως βαδίζει πολύ θα γίνουν πιο σκληρά, να η εξέλιξη των ειδών». Του είπα ότι πρώτον αυτό που λέει ενυπάρχει ήδη στον οργανισμό ως δυνατότητα και δεύτερον γιατί οι άνθρωποι που πολεμούν χιλιάδες χρόνια, άρα έχουν ανάγκη και από ένα τρίτο μάτι στο πίσω του κεφαλιού, να βλέπουν τον εχθρό, αν πολεμάνε άλλο ένα εκατομμύριο χρόνια θα βγει τρίτο μάτι στο κρανίο; Ήταν ειλικρινής. Απάντησε «όχι βέβαια». Μα αυτό όμως λένε οι θεωρίες μετεξέλιξης.

Αόριστα όταν τη θέτουν ακούγεται υποφερτό αν την αναλύσεις οδηγείσαι σε κωμικά συμπεράσματα. Μη μου πείτε, δεν είναι κωμικό ότι από την αμοιβάδα ή το ψαράκι με μετεξελίξεις δημιουργήθηκαν οι Δεινόσαυροι, ή ακόμα αν έμεναν άλλο ένα εκατομμύριο χρόνια οι δεινόσαυροι ίσως γίνονταν άνθρωποι σκεπτόμενοι.

ΔΑΡΒΙΝΟΣ

Άλλα είπε, άλλα κατάλαβαν, άλλα γράφουν και τον χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Ο Δαρβίνος που μίλησε για εξέλιξη των ειδών, δεν απέδειξε τίποτα. Απλά μια θεωρία έφτιαξε όσο ζούσε στα νησιά Γκαλαπάγκος. Αλλά η θεωρία του πουθενά δεν λέει ότι ο πελαργός ή τα φλαμίγκος με την εξέλιξη μπορεί να γίνουν λεοπαρδάλεις ή άνθρωποι. Στα βιβλία όμως γράφονται ότι είπε πράγματα, που αν τα διάβαζε ο ίδιος σήμερα θα τραβούσε τα μαλλιά του. Πόσοι «επιστήμονες» διάβασαν το πρωτότυπο κείμενό του Δαρβίνου; Ας τα διαβάσουν για να δουν ότι έγινε η θεωρία του «σπασμένο τηλέφωνο» (ένα παιδικό παιχνίδι).

Φίλος Γεωπόνος μου έλεγε, πριν χρόνια, εμείς στη Γεωπονική Θεσ/νίκης που μελετήσαμε Δαρβίνο πουθενά δε βρήκαμε τέτοια πράγματα που ακούμε σήμερα να λέει.

Άλλοι αναφέρουν άλλη θεωρία, τη θεωρία «δοκιμής σωστού και λάθους». Η θεωρία αυτή λέει ότι η φύση δοκίμαζε μια αλλαγή, αν την έβρισκε σωστή, την συνέχιζε, αν όχι, δοκίμαζε κάτι άλλο.

Τι δεν καταλαβαίνεις;...

Έδωσα πολύ βάρος στο θέμα «φύσις-Θεός» γιατί οι δυσκολόπιστοι εκεί επιμένουν: ότι η φύση τα έφτιαξε όλα. Πολλοί δεν το πιστεύουν κατά βάθος αλλά βρίσκουν με αυθυποβολή ένα καλό «άλλοθι» να απαλλαγούν από «την τεθλιμμένη οδό, την άγουσα στη σωτηρία της ψυχής». Ξεγελάνε δηλ. τον εαυτό τους. Τα λένε αλλά δεν τα πιστεύουν κατά βάθος. Το έντυπο απευθύνεται σ'αυτούς άρα έπρεπε να ρίξω βάρος εδώ, ενώ για τους πιστεύοντες αυτά μάλλον θα είναι και βαρετά.

ΤΟ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Υπάρχει στον άνθρωπο ένστικτο, που του το έβαλε ο Θεός, να αναζητά τον Θεό! Όπως όλα τα ζώα έχουν άλλα ένστικτα για να επιβιώσει ο άνθρωπος επειδή έχει και ψυχή αθάνατη πρέπει να τον ωθεί κάτι στο Θεό. Γι'αυτό από την αρχαιότητα ακόμα, μεγάλοι Έλληνες περιηγητές γράφουν ότι όπου πήγαν δεν βρήκαν ούτε ένα μέρος που να μη πιστεύουν σε Θεό. Οι άθεοι λένε ότι ο άνθρωπος ανακάλυψε το Θεό για να μη φοβάται κεραυνούς, αστραπές κλπ. Εγώ πάντως προτιμούσα να φοβάμαι τους κεραυνούς παρά να μπω «στην τεθλιμμένη οδό». Στους εφήβους όλου του κόσμου το ένστικτο της αναζήτησης του Θεού, αυξάνει και όλοι κάποια ή πολλά βράδια στο κρεβάτι μας, ρωτούσαμε τον εαυτό μας: «ποιος έφτιαξε τον κόσμο; Υπάρχει Θεός; Λες ο Χριστός να είναι Θεός;

ΒΟΥΔΑΣ - ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ - ΜΩΑΜΕΘ

Να και οι άλλοι λαοί πιστεύουν αλλού. Αν γεννιόμασταν εκεί θα είμασταν μη χριστιανοί. Γι'αυτούς τους λαούς που δεν γνώρισαν Χριστό, ξέρει ο Θεός τι το κάνει, έχει σχέδιο όπως πάντα. Όμως εμείς αδελφέ μου θα κριθούμε με το νόμο του Ευαγγελίου. Αλλά όποιος διάβασε Βουδισμό και Κομφουκιανισμό ξέρει ότι δεν είναι ακριβώς θρησκείες και Θεός αλλά φιλοσοφία τρόπου ζωής. Όσο για τον Μωάμεθ είναι πανεύκολο να καταλάβει κανείς ότι το κοράνι είναι αντιγραφή Παλαιάς και Καινής διαθήκης κατ'επιλογήν. Ο Μωάμεθ γεννήθηκε 500 χρόνια μετά το Χριστό και διεθνής έμπορος όπως ήταν γνώρισε Ιουδαϊσμό και Χριστιανισμό.

νισμό και για να ενώσει τις πολλές Αραβικές φυλές που ήταν σε συνεχείς εμφυλίους, επινόησε τον Μωαμεθανισμό να τους ενώσει με κάτι και να στραφούν κατά άλλων Εθνών αντί να σκοτώνονται μεταξύ τους. Πράγμα που πέτυχε.

ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Ο θεός προετοίμαζε τον κόσμο να δεχθεί τον Χριστό. Στην Αρχαία Ελλάδα ο Σωκράτης, ο Πλάτων και άλλοι φιλόσοφοι 300 χρόνια πριν τον Χριστό μιλούσαν γι'αυτόν σαν προφήτες με σημαντική ευστοχία. Ο Σωκράτης έλεγε: «δεν μπορεί οι 12 Θεοί να είναι αληθινοί Θεοί, έχουν ανθρώπινα πάθη έριδες μεταξύ τους, βιάζουν γυναίκες. Άλλος είναι ο Θεός και είναι ένας όχι πολλοί που όπου να'ναι θα έρθει και θα σώσει τον κόσμο». Απ'το Γυμνάσιο θυμόμαστε τη ρήση αυτή του Σωκράτη (παρόμοια έλεγαν και άλλοι φιλόσοφοι). Τόσο πολύ επέμεναν σ'αυτό που 300 χρόνια πριν τον Χριστό οι Αθηναίοι έστησαν στην Αγορά άγαλμα και από κάτω έγραψαν «τω αγνώστω Θεώ». Πώς ήξεραν οι φιλόσοφοι αυτοί ότι ο Θεός είναι ένας και θα κατεβεί στη Γη να σώσει τους ανθρώπους αν δεν τους φώτιζε ο Θεός;

«ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΣΟΥ»

Κακώς βέβαια, αλλά από έφηβος είχα διαβάσει και άλλες θρησκείες από βιβλία στα καρτσάκια θυμάμαι. Ό,τι έχουν πει διάφορες θρησκείες φαίνονται ανθρώπινα. Ο Χριστός είπε πράγματα που ξεπερνούν τα ανθρώπινα δεδομένα και μάλιστα προκαλούν. Το «αγαπήσεις τον πλησίον σου» είναι ανθρώπινο. Αλλά το «αγαπήσεις τον εχθρό σου» ουδείς ανθρώπινος νους θα το

σκέφτονταν. Έρχεται κόντρα με όλα τα ανθρώπινα δεδομένα. Άρα μόνο κάποιος που δεν ήταν άνθρωπος μπορούσε να το πει.

ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ: «ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ»

Αμάν πια! Έχω βαρεθεί από μικρό παιδί να ακούω τη φράση «αφού οι παπάδες κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο πώς να πάω Εκκλησία; Αυτοί μας διώχνουν, απ'την Εκκλησία».

Από γριές, μορφωμένους, αγράμματους, από πολλούς ακούω μισό αιώνα τη φράση αυτή. Οι παπάδες σαν άνθρωποι που είναι, ένα ποσοστό θα είναι μη σωστοί ή ό,τι θέλετε. Ε, και λοιπόν; Η σωτηρία της ψυχής μας θα εξαρτάται από το αν σκανδαλίζουν ή όχι οι παπάδες; «Ο σώζων, εαυτόν σωθήτω» λέει ο Χριστός. Η σωτηρία της ψυχής μας είναι ατομική μας υπόθεση και αφορά εμάς, εμείς πιστεύουμε στο Χριστό και διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, το τι κάνει ένα ποσοστό παπάδων ποσώς μ'ενδιαφέρει. Ας κάνουν σκάνδαλα. Θα χάσω την ψυχική σωτηρία μου επειδή ο παπα-Γιώργης ή ο παπα-Μιχάλης μ'εκνευρίζουν μ'αυτό που κάνουν; Αυτό αφορά το Θεό, όχι εμένα. Κι αν όλοι οι παπάδες της Ελλάδας 12.000 περίπου ήταν σε σκάνδαλα μέσα, δεν με «χαλάει καθόλου». Εγώ την δική μου ψυχή να σώσω και τ'άλλα δεν μ'ενδιαφέρουν. Αν σε ένα δικαστή πω δολοφόνησα γιατί δολοφόνησαν και τρεις γνωστοί μου, ο δικαστής θα το δει σαν ελαφρυντικό; Αστείο πράγμα: Ε, τότε πώς νομίζει ο άλλος που λέει δεν έχω σχέση με Εκκλησία λόγω παπάδων, στην ουράνια κρίση θα πει στο Θεό αυτό και ο Θεός θα το θεωρήσει ελαφρυντικό; Είναι «άλλοθι» μπροστά στο Θεό αυτό; Ποιόν πάει να κοροϊδέψει; Εγώ νομίζω ότι είναι ένας άλλος τρόπος ν'αποφύγει την «τεθλιμμένη οδό». Ο άνθρωπος εφευρίσκει

αυτό το άλλοθι και έτσι αισθάνεται και καλά. Ξεγελά τον εαυτό του. Θα απομακρυνθώ από το Θεό, γιατί οι πολυέλαιοι έχουν διαφορετική τιμή ή ο παπα-Τάκης μου ζήτησε 10€ για 3΄τρισάγιο; «Φρίξαν ήλιε!!!»

ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Από μικρό παιδί (ΣΤ΄Δημ.), αναρωτιόμουν «γιατί η πίστη είναι ένα βασικό κριτήριο σωτηρίας»; Ας εμφανισθεί στον Ουρανό ο Θεός και τελείωσε το θέμα. Όταν μεγάλωσα κατάλαβα γιατί ο Θεός ζητά την πίστη. Δε ζητά ως κριτήριο της μόρφωση, την εξυπνάδα, τα πτυχία κλπ. Ε, τι λοιπόν σημαντικό έχει αυτή η πίστη και τόσο επιμένει; ΠΙΣΤΗ = ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ.

Η πίστη για τον Θεό ταυτίζεται με την ταπείνωση. Όλοι οι Άγιοι λένε ότι τίποτα δεν αγανακτεί το Θεό τόσο, όσο η αλαζονεία, η υπερηφάνεια. Ο πιστός υποτάσσεται με την καλή έννοια σε ένα Ανώτερο Όν τον Θεό και τον υπακούει. Ο άπιστος δεν πιστεύει ότι υπάρχει ανώτερός του, δε θέλει ανώτερό του και δε θέλει να υποταχθεί και να υπακούσει (πάντα με την καλή έννοια των λέξεων αυτών). Είναι αλαζόνας ενώ ο πιστός ταπεινώνεται. Σε τελική ανάλυση η πίστη, είναι ταπείνωση και η απιστία αλαζονεία; Γι'αυτό Θεός τη θεωρεί το βασικότερο κριτήριο.

Έχω δει πολλά συνθήματα στους τοίχους της Νομικής Θεσσαλονίκης. Ένα όμως δεν θα το ξεχάσω. Έλεγε: «Ούτε Θεός ούτε Αφέντης». Αυτό ακριβώς είναι η απιστία: δεν θέλω κάποιον πιο πάνω από εμένα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Είπα από την αρχή ότι το έντυπο το έγγραφο για πολύ δυσκολόπιστους. Επέλεξα τα πιο αδιάσειστα στοιχεία που βρήκα. Ο τίτλος είναι «επιστημονικές αποδείξεις» και ίσως πει κάποιος: ποιες επιστήμες; και όμως αδελφέ μου, επικαλέσθηκα νόμους της Βιολογίας, της Φυσικής, της Ιατρικής, Θεολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Λογικής, Αστρονομίας, Ιστορίας και αποδεικτικής επιχειρηματολογίας (Νομική). Απλά συμπλέκονται όλα αυτά και δεν ξεχωρίζουν εύκολα. Δεν το λέω για να μου πεις μπράβο (θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους μου), αλλά ότι στην ανάπτυξη του θέματος διάλεξα αποδείξεις, από τόσες επιστήμες για να σε προβληματίσω. Η Λογική Επιχειρηματολογία είναι και αυτή επιστήμη διότι αν τα επιχειρήματα είναι ανεπαρκή δεν πείθουν και τουλάχιστον σαν πρώην δικηγόρος γνωρίζω, ποιο επιχείρημα μπορεί να σταθεί σοβαρά και ποιο όχι. Θα μπορούσα να γράψω για το θέμα αυτό 150 σελ. Και λοιπόν; Κανείς δεν θα το διάβαζε έτσι λόγω έλλειψης χρόνου. Έτσι τα συμπύκνωσα όσο μπορούσα. Βασική μου αρχή είναι τίποτα πάνω από 25 σελίδες.

Αν κατάφερα να σε πείσω χαίρομαι. Αν κατάφερα, απλώς να σε προβληματίσω, πάλι χαίρομαι, γιατί ξέρω ο προβληματισμός θα σε οδηγήσει να ψάξεις. Αν δεν κατάφερα τίποτα απολύτως στενοχωριέμαι, όχι γιατί απέτυχα, αλλά γιατί ο Χριστός λέει: «τι ωφελήσεται άνθρωπος αν όλον τον κόσμο κερδίσει, την δε εαυτού ψυχήν χάσει;» Εξ άλλου ψάξε και λίγο μόνος σου, μην περιμένεις μόνο από ένα έντυπο όλες τις λύσεις. Ξοδεύουμε τόσο χρόνο για σκι στην Αράχοβα, για καγιάκ στον Άραχθο, για πικνικ τα Σαβ/κα, για δουλειά 8 ώρες ίσως και 12 ημερησίως, ε, ας

ξοδέψουμε και 2 ώρες για την σωτηρία της ψυχής μας. Κάνε και εσύ μια κίνηση, μια ενέργεια να βρεις απαντήσεις στο θέμα του εντύπου.

Ο Θεός θέλει ο ίδιος να τον ψάξεις. Γι'αυτό έβαλε όπως προαναφέραμε το «ενστικτο αναζήτησης του Θεού». Κανείς μας δεν πίστεψε στο Χριστό καθήμενος στον καναπέ. Όλοι μας αφιέρωσαμε χρόνο και κόπο για να βρούμε την αλήθεια. Δεν θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Η λογική σου είναι αρκετή και θα σου πει εκείνη. Έλεγξε λίγο την αντιδραστικότητά σου, τον εγωισμό που δεν αφήνει να δούμε την αλήθεια, μαλάκωσε λίγο την ψυχή σου και τα συναισθήματά σου και δώσε ένα τέλος στα «άλλοθι» και θεωρίες αβάσιμες, μη ξεγελάς τον εαυτό σου. Εγώ πέραν των γραφέντων μπορώ μόνο να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και ο Χριστός να σ'ευλογεί.

✠.✠

Τ Ε Λ Ο Σ